



schoolkrant

WOORDJE van de directie

Beste leerlingen, beste ouders,

We hebben fijn nieuws om te delen: vlak naast onze school kon het schoolbestuur onlangs een hangar aankopen. In het woordenboek staat dat een hangar een overdekte bergplaats is voor vliegtuigen. En laat dat nu net prachtig passen bij onze schoolnaam: De Vlieger!

Hoewel er geen echte vliegtuigen zullen landen, opent deze ruime loods wel heel wat nieuwe mogelijkheden. We kunnen er stap voor stap plannen uitwerken voor extra speelruimte, een grotere fietsenberging en andere praktische voorzieningen. Op termijn dromen we er zelfs van om er een inspirerende plek van te maken waar onze leerlingen kunnen groeien, ontdekken en – wie weet – ook figuurlijk een stukje verder kunnen “vliegen”.

Tegelijk voelen we allemaal dat de eindejaarsperiode een bijzondere, maar soms ook drukke tijd is. Lichtjes, feestjes, toetsen, lijstjes en plannen volgen elkaar snel op. Daarom willen we vanuit de directie één woord extra meegeven: rust. Rust is niet “niets doen”, maar wel even ademhalen, vertragen en ruimte maken in je hoofd. Ook op school proberen we in deze periode extra aandacht te hebben voor rustige momenten, omdat je met een kalm hoofd beter leert én je je beter voelt.

En misschien is dit wel het belangrijkste: maak vooral ook tijd voor elkaar. Een kleine babbel, samen iets doen, iemand helpen, of gewoon even vragen: “Hoe gaat het met jou?” Dat zijn de dingen die deze periode echt warm maken.

We wensen jullie een gezellige eindejaarsperiode toe, met lichtpuntjes, rust in je hoofd en tijd in je hart voor de mensen rondom je.

Hartelijke groeten, Bart en Brecht



WARMathon

Ondertussen vond (alweer) onze 7de editie van de Warmathon plaats, hét moment waarop we ons bewegen voor een goed doel. ALS blijft helaas een ziekte die nog niet te behandelen is.

De leerlingen trotseerden soms wat regen, maar deden hun uiterste best! Ze mochten zeker trots zijn op hun medaille en goodiebag, die ze meer dan verdiend hadden.

In de namiddag konden we rekenen op talrijke deelnemers om verder te sporten in het sportpark. We sloten terug af met een spannende estafette.

Heel trots kunnen we melden dat we met de drie scholen samen een fantastisch bedrag hebben opgehaald: 14 791 euro schenken we aan ALS Vlaanderen, die zich inzet voor onderzoek en ondersteuning van ALS-patiënten.

We kijken alvast uit naar editie 8!



KOESTERWEEK

Op 14 december werd wereldwijd Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag staan we stil bij alle overleden kinderen, waar ook ter wereld. Overal worden lichtjes en kaarsjes aangestoken als teken van warmte, verbondenheid en herinnering.

Ook aan het onthaal van onze school maakten we een rustig hoekje om deze bijzondere dag onder de aandacht te brengen.

Zo wilden we even stilstaan bij kinderen die we moeten missen, dichtbij of ver weg.

Wereldlichtjesdag vindt elk jaar plaats op de tweede zondag van december.





STRAP-dag

Op 19 september ging onze STRAP-dag door, dit jaar volledig in het thema van de Tour de France.

Veel leerlingen kwamen te voet of met de fiets naar school. Er was opvallend weinig verkeer aan de zoen- en vroemzone die ochtend. Enkele leerlingen kwamen zelfs in een echte koersoutfit naar school.

Bij de kleuters organiseerden de juffen een knotsgekke wedstrijd met speciale "wielen": een tandem, een winkelkar, een bureaustoel,...

In de lagere school oefenden de 1e en 2e graad hun fietsvaardigheden op het fietsparcours op de speelplaats.

De 5e en 6e klas maakten een fietstocht doorheen Rumbeke en brachten een bezoek aan de wielerpiste Defraeye-Sercu.

Fietsen is fantastisch,... en met fluohesje en helm blijven we veilig onderweg!



Goudlokje

De eerste kleuterklassen werkten het sprookje Goudlokje en de drie beren uit, en er is heel wat gebeurd! Toen de kinderen op een dag wilden binnenkomen, bleek de deur op slot te zitten. Gelukkig vonden ze uiteindelijk – na veel speurwerk – de juiste sleutel.

Maar de verwarring bleef, want ook de drie beren én klaspop Jules waren verdwenen. Dat betekende: op zoek! Tijdens een spannende zoektocht in en naast school vonden de kleuters verschillende aanwijzingen, tot iedereen weer terecht was.

Daarnaast maakten de kinderen heerlijke berenpap, helemaal in de sfeer van het verhaal. Ook rond de begrippen klein en groot werd volop gewerkt: vergelijken, sorteren, meten en ontdekken.

Het werd een boeiende, speelse en leerrijke week in onze eerste kleuterklassen!



Jong ontmoet (iets) ouder... en omgekeerd

In november ging het derde leerjaar naar het woonzorgcentrum voor een gezellige bingo-namiddag. De leerlingen werden er met open armen ontvangen door de bewoners, die zichtbaar genoten van het jonge gezelschap.

De kinderen namen plaats aan de tafels en vormden samen met de bewoners kleine groepjes. Er werd aandachtig geluisterd naar de nummers, er was tijd voor een leuk praatje tussendoor en bij elke volle kaart klonk er luid "BINGO!". De glimlach op de gezichten van zowel de leerlingen als de bewoners maakte de namiddag compleet.

De activiteit zorgde niet alleen voor plezier, maar ook voor een mooie ontmoeting tussen jong en oud. Het was een waardevolle ervaring waarbij de leerlingen leerden hoe fijn het is om iets te betekenen voor anderen.

De inwoners van het woonzorgcentrum kijken al uit naar onze volgende komst!



Grootouderfeest

De week voor de herfstvakantie was het weer 'open huis' voor alle grootouders van onze kleuters. Oma's en opa's stonden al ruim op tijd aan de schoolpoort om hun kleinkinderen "in actie" te zien.

Er werd enthousiast bingo gespeeld (met enthousiaste oma's om snoepjes te scoren), in de klas werd er geknutseld, in de turnzaal werd er flink bewogen en in het expressielokaal maakten ze muziek met meester Wouter – wat een prachtige show!

En uiteraard...

het traditionele koekje in de eetzaal mocht niet ontbreken...





Waar was dat feestje? daar was dat feestje!

HIEPERDEPIEP HOERAAA!

Wie viert nu niet graag feest? Wel, wij- de peuters- hadden alvast weer een reden om te vieren!

Onze klaspop-Jules- werd 3 jaar! Dit moest gevierd worden.

We stonden stil bij alle elementen van FEEST: ballonnen, slingers, dans, muziek, taart en ander lekkers (mmmm) en-of course- kaarsjes uitblazen!

Het werd een TOPfeestje! Nogmaals gefeliciteerd Jules!

Blij dat we erbij mochten zijn!



torwoud

Wat een avontuur voor de kinderen van het eerste leerjaar! Ze trokken hun stapschoenen aan voor een leerrijk en magisch uitstapje naar het prachtige Groenhove bos en Torwoud.

De dag begon met een ontmoeting met Heksje Flora. Flora nam de kinderen mee op een betoverende wandeling door het bos. Tijdens de tocht leerden ze over de bomen, planten en dieren die er leven en zochten ze samen naar de geheimen van het bos.

Na de wandeling mochten de jonge ontdekkers zelf aan de slag. Gewapend met hun vondsten: bladeren, takjes, dennenappels en nog veel meer natuurlijke materialen, creëerden ze leuke knutselwerkjes in het bos. Het was een onvergetelijke dag vol frisse lucht, plezier en magie in de natuur!



doedagen in MKA

Toen we aankwamen kregen we een warm welkom. We kregen veel uitleg over het middelbaar en gingen van start. We konden koekjes maken, haar vlechten, autobanden vervangen, lassen, sporten, cakejes versieren en nog veel meer. We hadden veel plezier. In de middag gingen we naar de andere campus waar we nog een beetje uitleg kregen. Daarna gingen we weer aan de slag en maakten we kennis met de verschillende studierichtingen. Dan was het weer tijd om terug naar school te gaan. We hadden een leuke en leerrijke dag.

Bas



bijenavontuur in de gavers

Onze derde kleuterklas trok op uitstap naar de Gavers voor een dag helemaal in het thema bijen. De kinderen werden spelenderwijs ondergedompeld in de wondere wereld van deze bijzondere diertjes.

Ze ontdekten hoe bijen eruit zien, wat ze eten, welke taken ze hebben en wat een imker precies doet.

Na een leerrijke voormiddag konden de kinderen in de namiddag nog heerlijk ravotten op het grote speelplein. Een dag vol plezier, verwondering en nieuwe weetjes!



bosklassen

De vliegtjes van het 5de en het 6de leerjaar vlogen naar de bosklassen. Na een busrit van 1 uur en 45 minuten waren ze eindelijk aangekomen bij De Kluis. Vol enthousiasme ravotten en genoten ze. Het 6de begon met 'zintuigen in het bos' en het 5de met de paddenstoelenwandeling. Daarna kregen ze lekker avondeten. Ze deden nog een kort avondspel en daarna zat de eerste dag er alweer op. De volgende ochtend ging iedereen met een glimlach ontbijten. Donderdag deden we avontuurlijke spelletjes in de bossen: BMX, klimmen, kickbike, archery tag, tjoekbal en spikeball. Daarna was iedereen wel hongerig. Na het rusten in de kamers mocht iedereen zijn of haar mooiste kleren aandoen.

We hadden een feestje met muziek, dans, frisdrank en chips. We waren allemaal wat moe, dus het was tijd om te slapen. Vrijdag begon het 6de met de paddenstoelenwandeling en het 5de met de 'zintuigen in het bos'. Na de frietjes was het tijd om naar huis te gaan. Dit was onze bosklassen.

Noralie, Marilou en Olivia



Op stap naar het bos

Donderdagochtend, alleen maar stralende gezichtjes, laarsjes aan de voeten en een picknick in de rugzak. Wij gaan met de tweede kleuterklassers naar het bos. Op stap door de natuur, op zoek naar mooie blaadjes, nootjes, bolsters en kriebelbeestjes. We maken een mooie boswandeling, speuren in het rond, ontdekken wat er beweegt en hopen dat er een kabouterdje thuis is. Na een fikse wandel- en ontdekkingstocht is het tijd om te picknicken. Wanneer we onze kriebels dan nog eens kwijt kunnen op het speelplein, keren we nadien terug met de bus. Moe, maar voldaan! Het thema 'herfst' van héél dichtbij.



Waarheen vliegt de Sint?

Sinterklaas was dit jaar wel héél moe van al het harde werk en daarom droomde hij van een reis. De leerlingen van De Vlieger stelden heel wat bestemmingen voor: van Italië, Londen en India tot Egypte, Brazilië, Marokko, Zuid-Afrika, Frankrijk en zelfs heel Zuid-Amerika. De Sint vond ze zó leuk dat hij besloot er een echte wereldreis van te maken!

Wij zijn vooral blij dat hij, ondanks de drukte, toch nog bij ons langskwam en aan zijn auto te zien... rijdt hij duidelijk de zon tegemoet!



de Leerlingenraad

De leerlingen-raad heeft heel wat ideeën! We voorzien een babbelbank, een toffe tekenwedstrijd, een rustig hoekje met zandloper en een babbelmarkt. Natuurlijk komt er ook opnieuw een Gekke Vrijdag!

Onze eerste Gekke Vrijdag, met als thema superhelden, was een succes. Er waren er die erg leuk verkleed waren, we testten onze "superkrachten" en hadden heel wat plezier. Zeker voor herhaling vatbaar!

Groetjes, de leerlingenraad



't vierde leerjaar trapt er stevig op los!

Met de lijnbus op uitstap gaan? Dat is al spannend genoeg! Maar het vierde leerjaar maakte het nóg leuker met een bezoek aan het Koersmuseum. Daar doken ze in de wereld van oude fietsen, sommige zagen er zo gek uit dat je je afvraagt hoe je er ooit op moest blijven zitten!

Ze luisterden naar het bijzondere verhaal van Jean-Pierre Monseré en keken hun ogen uit bij de fietsen van echte wielherhelden.



familieberichten:

OVERLEDEN

Brigitte Werbrouck 28/09/2025
schoonmoeder van meester Koen Decuyperre L2B.

HUWELIJK

Deseure Ward en Degrendel Nikita 09/08/2025
ouders van Deseure Tobe en Mill

👶 GEBOORTES

Mathis Bruneel 22/12/2024
broer van Annalisa Bruneel (P1A)

Quinten Dockx 17/03/2025
broer van Ella (P1A)

Liam Bauwens-Bus 17/06/2025
broer van Mason (P1A)

Ties Lein 17/06/2025
broer van Rhune (P1A)

Halid Aliev 13/07/2025
broer van Dali (K2B) en Muad (L1A)

Noah Lobbestael 3/10/2025
broer van Seppe (K2A)